

Bergentheim geen schim van vorige week 4-1 (2-1)

Scoreverloop:

20 min. 0-1 Rob Wevers (strafschop)

33 min. 1-1

39 min. 2-1

83 min. 3-1

88 min. 4-1

Bergentheim beleefde vorige week een buitengewone leuke middag, vanmiddag was dat het tegenovergestelde....

De ervaren spelers die vorige week de hoofdrol opeisten, speelden vandaag ver onder hun kunnen, maar daar lag het vandaag niet alleen aan, want niemand wist eigenlijk zijn gebruikelijke niveau te halen.

Dat VHK zijn meeste punten had behaald in de thuiswedstrijden, vind ik achteraf niet zo verwonderlijk, want op deze “knollentuin” was het nauwelijks mogelijk om een fatsoenlijke pot op deze “mat” te leggen. Het positieve is dat gelukkig al onze spelers “ondanks de punten”, heelhuids terug konden keren naar Bergentheim. Besef ook heel goed dat het bovenstaande wel héééél erg goedkoop klinkt, maar het hoofdveld van VHK leek echt nergens op en dan druk ik mij nog zachtjes uit.

Daarnaast mag je op een scheidsrechter geen commentaar leveren, dus dat ga ik ook zeker niet doen, maar..... volgens mij had de scheidsrechter in met name de 2^e helft niet meer in de gaten dat hij de scheidsrechter van dienst was, want hij probeerde met name het publiek van VHK te vermaken... Kan u melden dat hem dit ruimschoots gelukt is...

Uiteraard is “nogmaals” het bovenstaande een stukje stoom afblazen met zeker (!) een kern van waarheid, maar Bergentheim speelde daarnaast vandaag ver ondermaats, de eerste 20 min. waren veel belovend. Bergentheim kwam in 20^e min. op een 0-1 voorsprong. Chiel-Jan Schuldink werd te opzichtig gehinderd binnen de zestien. Stafschop, Rob Wevers wist dit buitenkansje te verzilveren 0-1. Dat wij als trouwe aanhang gingen denken dat het vandaag wel eens een appeltje eitje zou kunnen gaan worden mag dat – volgens mij – op zich niet zo’n probleem zijn. Echter de spelers van Bergentheim dachten er blijkbaar ook zo over – want dan hebben we een probleem – de mooiste kansen werden namelijk omzeep geholpen.

Daartegenover schakelde VHK een tandje of twee bij en samen met hun “supporters” wisten ze Bergentheim en de scheidsrechter behoorlijk van hun “verstand” te brengen...

Bergentheim stond na 39 min. en ook bij rust dus “gewoon” achter met 2-1

De stemming in de kantine bij VHK onder de Bergentheimers was zeker niet top, maar tegen de – in (wederom) onze optiek – slechtste tegenstander van de 3^e klasse C moesten toch alsnog de drie punten gepakt kunnen worden.... Nee dus, want ondanks een glaszuivere strafschop die Bergentheim werd onthouden (bij 2-1) in de 2^e helft en de nodige opgelegde kansen, wist Bergentheim niet tot scoren te komen en veranderde alles wat VHK aanraakte in goud. Eindstand 4-1 en dropen alle Bergentheimers af met illusie armer en een wetenschap rijker naar huis... Als het voetbaltechnisch niet lukt, wat op zo’n “veld” nogal moeilijk is, moet er extra strijd en inzet geleverd worden, dit ontbrak vandaag zeker bij de spelers van Bergentheim.....

Daarvan akte en groet’n Henk